



Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat. (Jozua 1:9)

Beste gemeente, familie en vrienden,

Hartelijk dank voor al uw en jouw gebeden! We danken u voor uw meelevens in de vorm van een kaartje, mailtje, appje etc. Wat was het ook mooi dat we vanuit de verenigingen en vanuit Siloah zoveel mooie berichten en videotjes kregen. Ook zo leuk dat er verschillende keren een flinke stapel kaarten meekwam met familie die onze collega's bezochten. Dat was dan echt een genietmoment voor het hele gezin. We zijn blij dat we met Sharon Heger een nieuw TFC-lid hebben gevonden. Fijn dat zij bereid is ons te ondersteunen.

#### Taalstudie

Was is er veel gebeurd sinds de vorige rondzendbrief van februari. Toen waren we net begonnen met onze taalstudie. Inmiddels zijn we zover dat we gesprekjes kunnen voeren met mensen om ons heen. Het bijzonder om te zien hoe we de taal leren. Onze kennis van het Spaans kwam vanaf niets, en nu kunnen we spreken met mensen. Wat geeft de Heere daarin Zijn zegen. Want het leren van de taal is deze eerste maanden toch echt wel het belangrijkste onderdeel.

Naast de taal hebben we ook al veel geleerd van de Ecuadoraanse cultuur. De cultuur leren we door hier gewoon te leven, door de kinderen naar school te laten gaan, door bij mensen op bezoek te gaan en door veel te praten met onze taaldocenten. Al hebben we nu veel geleerd, toch merken we ook dat er nog veel te leren is.

Onze kinderen leerden zich goed verstaanbaar te maken op school. Heel fijn dat ze de Spaanse taal steeds beter leerden begrijpen en praten. Voor hen zijn er heel wat pittige dagen geweest. Dagen waarop het moeilijk was om naar school te gaan. Een school die zo totaal anders voor hen is dan hun vertrouwde Koningin Julianaschool. Ze misten hun vrienden en vriendinnen, de dagelijkse dagopeningen, de christelijke identiteit en hun eigen vertrouwde taal. Wij gingen het christelijk onderwijs weer extra waarderen.

#### Ziekenhuisopname

Begin maart kregen we opnieuw te maken met een ziekenhuisopname. Bij Gideon is diabetes type I vastgesteld. Wat gaf dit een schrik. Voor



ons hele gezin, maar zeker ook voor Gideon. Hoewel de ziekte ons bekend is van Gertjan, is het voor Gideon nieuw om deze ziekte te hebben. Het is ook duidelijk dat eenzelfde ziekte niet bij iedereen hetzelfde verloop heeft. Het is echt nodig om te leren hoe Gideon reageert op diabetes en insuline. We vragen uw gebed voor de zorg van de Heere in het chronisch ziek-zijn. Het kostte veel tijd om de zaken te regelen in het ziekenhuis. Het kostte ook veel moeite om een insulinepomp met alle toebehoren in Ecuador te krijgen. Nu hebben Gertjan en Gideon dezelfde insulinepomp. Maar de levering van de insuline die ze gebruiken stopte ineens. Er is heel wat spuurwerk voor nodig geweest om vervangende insuline te krijgen. Wat waren we blij dat we een goede vervanger gevonden hadden. De vervangende insuline is helaas ook niet altijd goed verkrijgbaar; het blijft speuren naar de juiste apotheek. In deze ingrijpende periode waarin Gideon ziek werd hebben we veel steun gehad aan onze uitzendtekst Jozua 1:9.

#### Gemeenten bezoeken

In april hebben we de gemeente Portoviejo bezocht. Dit was een bijzondere zondag, onze eerste zondag in een ZGG-gemeente. Deze dag werd de gemeente geïnstitueerd; de gekozen kerkenraad werd bevestigd. Daarmee werd de gemeente na 20 jaar zendingsarbeid zelfstandig. Wij staan nog aan het begin van onze taak in Ecuador. Maar op deze zondag hebben we gezien dat de Heere werkt in Ecuador. Dan mogen we verwachting hebben voor de toekomst. De nood is

## Boodschapt Zijn heil van dag tot dag (Psalm 96:2b)

groot, Gods Koninkrijk moet uitgebreid worden. *Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.*

In mei hebben we de zendingsgemeente van Machala bezocht. Machala is de bananenhoofdstad van de wereld. Dat is een titel die we nu wel begrijpen. Dicht bij Machala gekomen, zagen we overal om ons heen bananenplantages, kilometers lang. Ook hier mag Gods Woord iedere week gebracht worden. Wat was het mooi om de gemeentes te bezoeken en getuige te zijn van Gods werk in Ecuador.

Vrouwen uit de kerkelijke gemeente in Quito leerden Mieke quimbolitos bakken. Dat was gezellig en leerzaam. Deze soort van cakes worden in een pan gestoomd en daarna in een bananenblad gewikkeld. Mooi om verschillende contacten in de kerk te hebben.



Met moederdag kreeg Mieke van een vrouw uit de kerkelijke gemeente in Quito een tas met daarop in het Spaans geschilderd: 'De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.' Wat was het mooi om dit van haar te krijgen.

### Ontspanning

Ter ontspanning trokken we regelmatig de natuur in rondom Quito. Het is het indrukwekkend om Gods Majesteit te zien in de vulkaan de Cotopaxi, 1,5 uur rijden bij ons huis vandaan. Steeds was er zoveel reden tot verwondering. Verwondering over de grootheid van de schepping. Er zijn hier ook zo ontzettend veel verschillende bomen, bloemen en dieren te zien. Teveel om op te noemen. Maar allemaal mooie kleuren. En wat is er ook nog veel leven op grote hoogte. Zelfs rond de 3500 meter hoog zagen we nog bomen. Dat komt door de ligging op de evenaar, met veel

meer warmte en zonkracht. Die zonkracht is hier ook echt hoog. We smeren ons daarom in met factor 100.



### Toekomst

In augustus hopen we te verhuizen naar Cuenca. Na de zomervakantie kunnen de kinderen daar op een nieuwe school starten. We ronden dan eerst onze taalstudie af, waarna we in Cuenca starten met het uiteindelijke werk. We hebben uw gebed nodig. Uw gebed voor onze kinderen, of ze vrienden/vriendinnen mogen krijgen. Uw gebed of we voor onze kinderen een school mogen vinden waar ze het fijn mogen hebben. Uw gebed voor onze gezondheid en voor kracht om te wennen in de nieuwe stad. Uw gebed om contacten te leggen. Bovenal hebben we uw gebed nodig om Gods heil te boodschappen van dag tot dag!



Hartelijke groet uit Quito,  
Gertjan & Mieke, Gideon, Thirza, Ruth en Sifra

