



Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat.

Beste gemeente, familie en vrienden,

Vanuit Quito een rondzendbrief voor u/jullie!
We nemen u mee en beginnen in de maand november.

Afscheidsmaand

De maand november stond in het teken van afscheid nemen. Gideon, Thirza en Ruth namen afscheid van school. Wat was het moeilijk voor hen om al hun vrienden en vriendinnen achter te laten. Met z'n drieën mochten ze op het schoolplein de Ecuadoraanse vlag hijsen, dat was erg leuk! Wij namen afscheid van de gemeente, familie en vrienden. Dank voor uw komst!

Uitzenddienst

21 november 2023 was een bijzondere dag. Een dag waar we lang naartoe hebben geleefd. Dominee Maljaars hield een preek over Psalm 96:2b: 'Boodschaft Zijn heil van dag tot dag'. Zijn heil moet gebracht worden in Ecuador!

We mochten ons 'ja-woord' geven aan de Heere, voor Zijn dienst, in het midden van de gemeente. Dominee Mulder gaf ons de uitzendtekst mee uit Jozua 1:9 'Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat'. Deze dienst was bemoedigend! Ook in Quito kunnen we hier steeds opnieuw op terugkijken. Als het moeilijk is, mogen en moeten wij eraan denken: 'Heb Ik het u niet bevolen?' Daarom zijn we hier. Omdat de Heere het bevolen heeft. En dan hoeven we niet te verschrikken, want de Heere is met ons, waar we dan ook zijn. Onder de zorg van de Heere zijn we hier veilig. Na de dienst namen we afscheid van vele geliefden. Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Toch mochten we rustig afscheid nemen van iedereen en wisten u en jij dat God ons naar Ecuador riep en dat het goed was om te gaan.

Vertrek en aankomst

Op donderdag 23 november vertrokken we vanuit ons huis naar Schiphol. De TFC had een mooie bus geregeld, zodat we met alle koffers naar Schiphol konden. We trokken onze voordeur achter ons dicht, daarmee veel achterlatend in 's-Gravenpolder. Op Schiphol was er opnieuw afscheid en lieten we Nederland met onze geliefden achter ons.

Na een lange, goede vlucht, zijn we donderdag 23 november aangekomen in Quito. Na een lange tijd wachten, kwamen ook al onze 16 koffers van de band rollen. Wat fijn dat we alle koffers direct kregen.

Om Gods heil te boodschappen is het eerst nodig om taal- en cultuurstudie te doen. Dat bleek wel na aankomst in Quito. Alles is gelijk zo anders in Quito. De mensen spreken een andere taal en doen dingen op een andere manier dan wij gewend zijn. Er stonden verschillende Ecuadoraanse mensen klaar om ons te helpen om de koffers van de band halen. Zij deden dat graag voor ons. In Ecuador helpen er allerlei mensen met allerlei klusjes. Met deze klussen kunnen zij geld verdienen. Daarna wachtte het welkom door familie Heijboer. Met mooie posters stonden ze ons op te wachten. Deze posters waren door het team gemaakt.

Daarna beleefden we onze eerste autorit in Ecuador. Het was heel interessant om te zien hoe dat verkeer allemaal door elkaar heen rijdt en loopt. Dit kan het beste omschreven worden als: 'creatief omgaan met de beschikbare ruimte'. Vanaf alle kanten wordt er ingehaald, ingevoegd en getoeterd. Aangekomen in ons appartement was het ondertussen al erg laat geworden. Na de belangrijkste dingen uitgepakt te hebben gingen we snel slapen.

Boodschapt Zijn heil van dag tot dag (Psalm 96:2b)

Wennen

De eerste twee weken hebben Maurice en Dieke Heijboer ons wegwijs gemaakt in Quito. Dat was erg fijn! Er moesten veel dingen geregeld worden, zoals de inschrijvingen bij de taalschool en bij de school voor de kinderen. Veel dingen gaan anders en kosten ook meer tijd.

In de winkel staan overal medewerkers klaar om je te helpen. Ze helpen je om je spullen te passen, om boodschappen in te pakken en om alles naar de taxi te brengen.

In het verkeer zien we mensen tussen de wachtende auto's doorlopen. Zij proberen fruit, huishoudelijke spullen of speelgoed te verkopen aan de wachtende mensen. Of mensen doen allerlei kunsten midden op de straat. Als het verkeerslicht bijna op groen springt verdwijnt iedereen weer naar de berm.

We genieten van veel verschillende soorten fruit. Zo eten we vaak fruit dat we daarvoor nog nooit aten. In Nederland kwam de Pitahaya of de roze banaan nooit in huis, maar hier in Ecuador wel.

Eind december zeiden we tegen elkaar: 'Het lijkt wel alsof we hier al een half jaar zijn.' Zoveel ervaringen, zoveel indrukken.

En wat leven hier veel mensen in Quito. Zoveel mensen, aan wie Gods heil geboodschapt moet worden van dag tot dag. Wat is dat een hoge opdracht. Maar wat zijn we onbekwaam om deze taak uit te voeren. De eerste tijd waren we echt niet in staat om iets te begrijpen van wat de mensen zeiden. Of om te begrijpen wat er om ons heen gebeurde. Nu we een aantal weken taalstudie

gevolgd hebben, kunnen we ons gelukkig al wat beter verstaanbaar maken.

Kinderen

Voor de kinderen is de overgang ook groot. Op school gaan veel dingen anders, en er wordt Spaans gesproken. Het leren van de taal en de gewoontes op school heeft z'n tijd nodig.

Kerk

In Quito is er een reformatorische kerk die we bezoeken. Het is fijn om hier een kerk te bezoeken en de diensten te volgen. De taal is nog wel lastig, maar beetje bij beetje begrijpen we steeds meer woorden in de kerk. Bijzonder om aan de andere kant van de wereld Gods Woord te mogen horen, in een christelijke gemeente!

Ziekenhuisbezoek

Sifra heeft een operatie gehad aan haar vinger vanwege een ontsteking. Dit ziekenhuisbezoek was een hele ervaring met ons klein beetje Spaans. Na een nachtje in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis en mag het weer goed gaan.

De afgelopen weken zijn onrustig in Ecuador. We hopen en bidden dat de rust terug mag keren.

Dank

De TFC heeft heel veel (onzichtbaar) werk willen doen voor ons rondom onze uitzending. Daar zijn we erg blij mee! We willen u hartelijk bedanken voor al uw meeleven door uw gebed, kaartjes, appjes en mailtjes. Heel bijzonder te ervaren dat er een gemeente, familie en vrienden om ons heen mogen staan die voor ons bidden!

Hartelijke groet uit Quito,
Gertjan, Mieke, Gideon, Thirza, Ruth en Sifra

