

Beste gemeenteleden,

Familie van Luik is uitgezonden naar Ecuador

21 november jl. zijn Gertjan en Mieke van Luik met hun kinderen uitgezonden naar Ecuador.

De uitzending vond plaats namens hun thuisgemeente 's-Gravenpolder.

Omringd door gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Gertjan en Mieke hun ja-woord, waardoor ze als zendingswerkers in Ecuador aan ZGG werden verbonden.



In de dienst las de ouderling van dienst artikel 5 en 8 uit hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels.

Ds. S. Maljaars, predikant van de gemeente, greep daar in de preek op terug. Hij sprak over Psalm 96 vers 2b: *'Boodschapt Zijn heil van dag tot dag'*, samengevat in Een opdracht om de goede boodschap te brengen. Dit werd uitgewerkt in 1) De inhoud van deze boodschap (Zijn heil) en 2) De voortgang van deze boodschap (van dag tot dag).

Als de Dordtse Leerregels in artikel 5 spreken over de belofte Gods voor alle volken en mensen tot wie God Zijn Evangelie zendt, gaat het over 'boodschappen'. In het Oude Testament wordt dit grondwoord vaker gebruikt in de betekenis van 'een goede boodschap brengen'. Hier in deze tekst gaat het om een bevel: Boodschapt!

God Zelf heeft de goede boodschap verkondigd in Genesis 3: 15. Hij heeft daar Zijn vredegedachten geopenbaard, Gods heil, Zijn welbehagen; Zijn heil, in de grondtaal staat er Zijn Jeshua. Daarin klinkt de Naam Jezus, Zaligmaker, Verlosser, Redder, Heiland.

Heil voor mensen, alle volken, de ganse wereld. Waar Hij Zijn Evangelie zend, deze goede boodschap worden mensen getrokken.

De inhoud van die boodschap is 'Zijn heil'. Het is de Christus Zelf. Door Hem kan de Heilige Geest de boodschap toepassen aan het hart van zondaren. Hij geeft redding en verlossing, bij God vandaan. En dat dit ook werkelijk gebeuren zal, blijkt uit artikel 8 van de Leerregels.

De tekst geeft ook aan dat het boodschappen een voortgaande zaak is; dag na dag. Elke dag wankelen er mensen ter doding op deze wereld. Ze gaan verloren omdat ze het Heil niet kennen. Geen dag overslaan, dat maakt de boodschap ernstig en dringend. Maar hoe moet dat? Opstaan, volgen en dienen, iedere dag weer.

Wat ligt er dan een klem op het zendingswerk. Het boodschappen van het Heil staat in rechtstreekse verbinding met de wederkomst: de laatste dag. Tot de Heere komt om de aarde te richten.

Uitzending

Vragen aan G.J.T (Gertjan) van Luik:

1 Voelt u zich door God geroepen uit te gaan als evangelist in dienst van onze zending voor werk in Ecuador?

2 Beloofd u uw werk te zullen doen met volle toewijding en met de krachten en gaven die God u geschonken heeft en schenkt?

3 Beloofd u uw werk te zullen doen tot eer van Gods Naam en met het oog op de uitbreiding van Zijn Koninkrijk?

4 Wilt u uw arbeid verrichten in afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest en van de onmisbare zegen van de Heere?

5 Beloofd u deze arbeid en uw hele even te zullen inrichten naar de norm van het Woord van God en overeenkomstig de door onze gemeenten aanvaarde belijdenisgeschriften?

Antwoord van Gertjan: Ja

Vraag aan A.M. (Mieke) van Luik:

Beloofd u daarbij uw man te zullen volgen, hem daarin bij te staan en door uw toewijding in woord en daad het werk van de zending te zullen bevorderen?

Antwoord van Mieke: ja

Zegen

De God nu aller genade, Die u in Zijn voorzienigheid tot deze dienst geroepen heeft, volmake, bevestig, versterk en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Bij de uitzending sprak ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap, naar aanleiding van Jozua 1 vers 9: *'Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.'*

Vertrekken naar een zendingsveld brengt opzien met zich mee, zowel bij Gertjan en Mieke als bij hun kinderen.

Sommige dingen zullen meevallen, maar er komen ook tegenvallers. Persoonlijk, in het gezinsleven, en in het werk dat in Ecuador ter hand genomen zal worden. *'Heb Ik het u niet bevolen?'* zegt de Heere in deze tekst tot Jozua. *'De HEERE, uw God, is met u alom.'* Deze woorden doen denken aan *'Immanuël'*. God zegt het niet alleen, maar in Zijn Zoon gaf Hij het ook.

Welkom

Door middel van een groet van het team in Ecuador werden Gertjan, Mieke, Gideon, Thirza, Ruth en Sifra hartelijk welkom geheten.

Collega en team secretaris Aline van de Maat wees op de tekst *'Hij Die u roept, is getrouw'*. Dat geldt voor de reis met het vliegtuig naar Quito, maar ook in de tijd daarna, als Gertjan en Mieke het licht van het Evangelie mogen laten schijnen in de duisternis en verwarring onder de inwoners van Ecuador.

Gertjan, Mieke en de kinderen werden staande toegezongen Psalm 121: 1 en 4

Op 23 november is de familie van Luik naar Ecuador vertrokken. Denkt u aan hen in uw gebed?



Namens kerkenraad en (adoptie) gemeente heeft de scriba de familie van Luik in de week voorafgaande aan de uitzending een groet en zegenwens gestuurd.

Verjaardagen

21 december hoopt Mieke van Luik jarig te zijn. Gedenkt u haar in uw gebed en meeleven. Het postadres is dus Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden

Vanuit de PZC willen we u graag de mogelijkheid bieden om via de mail een bericht te versturen aan Mieke.

Dit kan door een bericht te verzenden naar mailadres adoptievanluik@gergemgoes.nl

Wij zorgen dan dat uw bericht doorgestuurd wordt.

Bent u niet in het bezit van een mail, dan mag u ook een kaart of brief in de bus stoppen bij Nelleke Wiskerke, Binnenhof 7 te Kloetinge.

Zij zal zorgen dat uw bericht gescand en verzonden wordt. Dat betekent wel dat uw post open gemaakt wordt.

Meeleven door middel van een bericht te verzenden wordt zeer op prijs gesteld. Maak er vooral gebruik van, als PZC zijn we u graag van dienst!

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de contactpersoon namens de PZC Nelleke Wiskerke, adoptievanluik@gergemgoes.nl

Met vriendelijke groet,
Plaatselijke Zendingscommissie 'Paulus' Goes