

Nieuwsbrief 94

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@176858697.mailchimpapp.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@kliksafe.nl

di 22 okt 2024 om 12:10

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 94

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita

dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof HaGalil 1751508

ISRAEL

22 oktober 2024

Update 19, dag 382

'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Shalom lieve vrienden

Wat mogen we de laatste tijd opmerken dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Allereerst was er de doop van een ex-moslimmeisje. En daarna de bevestiging van Ari Ben Dayan tot predikant, als opvolger van Maarten.

Doop ex-moslima

Een zeer verblijdende gebeurtenis in onze gemeente was de doop van een jong meisje. Onze jonge diaken leerde haar kennen op zijn werk en raakte met haar in gesprek. Hierbij begon hij te getuigen over de hoop die in hem is. Hij vertelde haar dat Jezus de Zoon van God is, de beloofde Messias van Israël, maar ook de Heiland der wereld.

Zij kwam met allerlei vragen, over de maagdelijke geboorte, over de Drie-eenheid, en alle vragen die moslims hebben over de Bijbel. Na vele gesprekken waarin een diepe vriendschap ontstond, nodigde hij haar uit om mee te gaan naar de gemeente, nu zo'n anderhalf jaar geleden.

Met verwondering hebben we mogen zien hoe de Heere in haar hart een honger

wekte naar Hemzelf en naar Zijn Woord. Ze heeft ruim een jaar doopcatechese gevolgd. En met veel vrijmoedigheid mocht de kerkenraad haar toelaten tot de Heilige Doop.

Ze zou twee weken daarna gedoopt worden. Maar een week later kwam ze met een betrand gezicht naar Maarten toe. Haar moeder had haar Christelijke boeken gevonden in haar kamer, maar ook de vragen die op de kerkenraad gesteld waren bij de doopzitting. De moeder leidt een heel seculier leven, maar nu explodeerde ze. Als zij werkelijk de Islam de rug toe zou keren, dan zou ze vandaag nog moeten vertrekken en was zij haar dochter niet meer. Maar het meisje wilde de doop niet uitstellen. Wat er ook gebeurt, zei ze, zij kunnen Jezus niet uit mijn hart halen.

De dag van de doop was er gelukkig 's avonds geen luchtalarm. Het was een emotioneel moment voor veel gemeenteleden, maar in het bijzonder voor de dopelinge zelf. Niet alleen de doop zelf, als teken en zegel van Gods verbond, maar ze zei ook onder tranen: Nu heb ik een nieuwe familie gekregen.

Zij en haar vriend moeten nu heel voorzichtig zijn. We hopen dat ze volgend jaar kunnen trouwen en dat ze een paar jaar ergens in het buitenland kunnen wonen. Dat zou het beste zijn.

Bevestiging Ari tot predikant

Vorige week vrijdag mocht Maarten zijn opvolger, ouderling Ari Ben Dayan tot predikant bevestigen.

De dienst werd gehouden in het kerkgebouw van de Arabische gemeente, waar we 's zondags kerken. Omdat we veel gasten verwachtten, zou dat niet in ons huis passen. Tot onze vreugde kon onze jongste zoon Carel er op het laatste moment toch bij zijn.

Maarten gaf Ari als tekst de woorden uit Matth. 4 vers 19 mee: "En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken." Twee punten: Volgen en vissen. De Heere riep Simon Petrus en Andreas terwijl ze aan het werk waren. Terstond verlieten ze de netten. Het volgen van Christus betekent om Hem als dienaar onvoorwaardelijk te volgen, met de bede of we Christus' barmhartigheid en bewogenheid naar de mensen toe ook zelf mogen beoefenen. Dit kan niet zonder een innig gebedsleven. Ook hierin is de Heere Jezus ons tot voorbeeld.

Hij benadrukte Gods voorzienigheid in het leven van Zijn knechten. Zoals de Heere Simon Petrus en Andreas bij het Meer van Galilea zag, zo zag Hij Ari in Peru, aan de rand van het Amazonegebied. Hij zag hem ook in Jeruzalem en later in Afula, waar Ari in contact kwam met ouderling Hilton en zo bij de gemeente Nechama terecht kwam.

Als we gaan vissen en het net steeds weer uitwerpen, komen we erachter dat het vissen niet vanzelfsprekend gaat. Het kost moeite, je krijgt te maken met teleurstellingen. Maar het geheim en de troost van het vissen liggen in deze

woorden van de Grote Visser der Mensen: Ik zal! Hij staat voor Zijn eigen werk in. Hij zal Zijn gemeente bouwen. Als je zo in deze wetenschap in alle afhankelijkheid mag vissen, dan zal de Heere Zijn Woord zegenen. Maarten sprak ook de gemeente en de kerkenraad aan. Hij wees ze op hun verantwoordelijkheid, waarbij het gebed voor hun nieuwe dominee het belangrijkste is.

Na het lezen van het formulier en het beantwoorden van de vragen, knielde Ari neer onder het zingen van Psalm 123 'Hineh k'Einei Avadim (Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren).

Alle aanwezige ambtsdragers uit verschillende gemeenten kwamen om hem heen staan. Aan de handoplegging namen deel: ds. Zadok uit Gedera (Jeremia 3:14-15), ds. Jameson uit Holon (Ps. 121: 7-8), voorganger Knoester uit Dimona (Hebr. 13:20-21) en de ouderlingen Ben Simon (2 Tim. 2:15) en Fawakhri (2 Kor. 12:9a) uit de gemeente Nechama.

Ds Ben Dayan verbond zich aan de gemeente met 2 Korinthe 4:5: 'Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil'. "Paulus stelt zichzelf niet in het middelpunt, maar Christus Jezus, de Heere. Al Gods kinderen leren sterven aan het eigen ik. Als de Heere Zijn dienstknechten roept, dan worden ze bepaald bij hun vele gebreken en zwakheden. Wij zijn niet meer dan slaven, maar wat een wonder is het om als een slaaf te mogen dienen in Gods Koninkrijk en Christus te prediken. Dat is alleen mogelijk door de genade van Christus."

Daarna werd de predikant hartelijk toegesproken door ds. Zadok namens de Israëli Reformed Fellowship en ouderling Fawakhri namens de gemeente Nechama. Van het Deputaatschap voor Israël werd een brief voorgelezen, aangezien zij vanwege de oorlog niet ter plaatse aanwezig konden zijn. De jongeren uit de gemeente Nechama zongen hun nieuwe dominee toe. Vervolgens legde Ds. Ben Dayan voor het eerst de Aäronitische zegenbede op de gemeente.

Na de dienst volgde een heerlijke maaltijd. De onderlinge verbondenheid was groot. Het mocht echt gevoeld worden: 'Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!'

We mochten de trouwe zorg en bewarende hand van de Heere ervaren in deze moeilijke oorlogstijd. Het was opmerkelijk dat er tijdens deze avond geen luchtalarm klonk.

Er waren deze avond ook verschillende onkerkelijke mensen, zoals onze Joodse achterbuurvrouw.

Aanval door Iran

Drie weken geleden zouden we op dinsdagavond een vergadering hebben met het bestuur van onze stichting, om alles over te dragen en te regelen. 's Middags hadden we eerst de Bijbelstudie in Balalaika. Om een uur of 6 brachten we Yasmine (87) naar huis. Krijg ik opeens een bericht op mijn telefoon dat er binnen 12 uur een aanval uit Iran verwacht wordt. We hebben eerst met Yasmine gebeden in de auto. Zij heeft geen schuilkelder en gaat bij luchtalarm onder de trap van haar flat zitten.

Daarna hebben we overlegd over de vergadering. De vorige aanval vanuit Iran was met drones. Die deden er 12 uur over om in Israël te komen. Op het eind schoten ze er een aantal ballistische raketten bij. Die deden er 12 minuten over. We besloten de vergadering toch maar niet door te laten gaan. Alleen bleek de nieuwe voorzitter al bij ons in de tuin te zitten. Hij was eerder gekomen om wat dingen door te spreken. Hij dronk uitgebreid koffie.

Maarten bad, waarna hij vertrok. Maar nog geen 10 minuten later begon de waarschuwingsapp op mijn telefoon af te gaan dat er ergens in het land luchtalarm was. We dachten: Zo, Hezbollah begint ook? Maar de app bleef maar achter elkaar afgaan. En wij kregen ook luchtalarm. Pas beneden in de schuilkelder zagen we op internet dat Iran geen drones afgeschoten hadden, maar ballistische raketten. Die doen er inderdaad maar 12 minuten over om hier te komen.

We hebben zeker wel een half uur in de schuilkelder gezeten. We bidden altijd eerst in de schuilkelder. Omdat we er nu langer bleven, zijn we gaan zingen. Psalm 35, psalm 121. Ook psalm 35 is zeer toepasselijk. We mochten ervaren: Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt! Het was de bewarende hand van de God van Israël over Zijn volk. Veel raketten werden al buiten Israël onderschept of hadden mankementen, waardoor ze in Iran of Jordanië neerkwamen. Niet alle raketten werden onderschept, maar er werd niemand geraakt. Wel werd in Jericho een man uit Gaza dodelijk getroffen door een vallend stuk raket.

Sinwar

Afgelopen woensdag, net voor de eerste avond van het Loofhuttenfeest, was een groep soldaten-in-opleiding in Rafah, vlak bij de Egyptische grens, bezig met systematische huiszoeking. Plotseling zag één van hen een verdachte beweging bij een huis. Aangezien alle burgers uit dit gebied geëvacueerd zijn, konden dit alleen maar terroristen zijn. Er werd een drone ingeschakeld, die na 5 uur opeens 3 figuren registreerde, die zich van huis tot huis bewogen. Twee waren er in dekens gehuld. De derde droeg een combatvest en was gewapend.

Omdat men vreesde dat er een terrorist met twee gijzelaars liep, werd er alleen op de achterste man geschoten, die hierbij in zijn arm gewond raakte. Deze vluchtte een huis binnen. Toen soldaten het huis binnen gingen, gooide deze man twee handgranaten. Een tank schoot daarna op dit huis. Hierna stuurde de IDF een drone, om te zien of de terrorist nog leefde. Op een video zie je hem in een leunstoel, zijn hoofd gemaskerd met een keffiyeh, zijn rechterarm zwaargewond, een stok in zijn linkerhand, die hij nog naar de drone gooide. Het huis werd daarna onder vuur genomen door een tank en een scherpschutter. De volgende dag, op het Loofhuttenfeest, werd weer een drone het gebouw ingestuurd. Hier troffen ze de dode terrorist aan met een grote hoofdwond. En tot grote verbazing van de soldaat die de beelden van de drone bekeek, leek hij op Yahya Sinwar, het meesterbrein achter de gruwelijke aanval van 7 oktober 2023, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. DNA-onderzoek wees uit dat het inderdaad om Sinwar ging. Hij had verschillende valse paspoorten bij zich, 40.000 shekel (zo'n 10.000 Euro) en ook een map met een plattegrond van tot nu toe onbekende tunnels. Hij werd gedood niet ver van de tunnel waarin de 6 vermoorde gijzelaars waren aangetroffen. In deze tunnel was ook DNA van Sinwar gevonden. Hij gebruikte deze gijzelaars dus eerst als menselijk schild. Maar omdat de IDF zoveel tunnels opblies, voelde hij zich onder de grond niet meer veilig.

Verschillende dingen troffen mij. Sommige dingen lijken zo toevallig, maar dan zie je toch de hand van de Heere erin.

Tijdens het Loofhuttenfeest in 2023 liet Sinwar die vreselijk moordpartij op Israël plaatsvinden. Zovele doden werden gevonden! Een jaar later, weer tijdens het Loofhuttenfeest, werd hij zelf dood aangetroffen.

De laatste uren van zijn leven kon Sinwar zijn rechterhand niet meer gebruiken. Maar met zijn handen had Sinwar zoveel tegenstanders persoonlijk gewurgd! Zou hij daar niet aan teruggedacht hebben?

Na zijn dood werd hij gevonden met een vreselijke hoofdwond. Hij was door een kogel in zijn hoofd getroffen. Maar toen hij in de Israëlische gevangenis zat, is hij in 2008 door een Israëlische dokter aan een hersentumor geopereerd. Hij had dus van de Heere nog 16 jaar genadetijd gekregen, maar nu trof een Israëlische soldaat hem dodelijk op dezelfde plek. Zijn genadetijd was voorbij en hij moest voor de God van Israël verschijnen. Wat een vreselijk iets moet dat voor hem geweest zijn.

Op verschillende plaatsen in Israël kreeg God de eer. Zelfs de minister van Defensie citeerde een Bijbeltekst. Niemand had deze afloop ooit verwacht.

Gebedspunten

*voor een spoedig einde van deze oorlog, zonder verdere escalatie, met behouden terugkeer van de gijzelaars

*voor bewaring nu wij in de laatste weken van overdracht zitten

*voor bescherming voor het pas gedoopte meisje

*voor een zegen op Ari's predikantschap en voor de hele kerkenraad

Dankpunten

- *voor de doop
- *voor de komst van Carel
- *voor de bevestiging van Ari
- *voor het feit dat er geen raketten waren tijdens de bevestiging van Ari
- *voor onkerkelijke mensen die in de dienst waren
- *voor bewaring bij de raketaanval uit Iran
- *voor het uitschakelen van de massamoordenaar Sinwar
- *voor bewaring van minister-president Netanyahu en zijn vrouw, die niet thuis waren toen een drone uit Libanon bij zijn huis terecht kwam.

*Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wel die u beminnen!*

Ontvang onze hartelijke groeten,
Maarten en Marita - Fam. ds. M.L. Dekker

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldecker@gmail.com.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

Nieuwsbrief doorsturen

Copyright © 2024 Fam. Dekker, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?
U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [u uitschrijven](#).
Gebruik deze niet om u aan te melden!

