

Nieuwsbrief 91

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@176858697.mailchimpapp.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@klikSAFE.nl

wo 21 aug 2024 om 22:26

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 91

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof HaGalil 1751508

ISRAEL

20 augustus 2024

Update 16, dag 319

'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden

Het is alweer veel te lang geleden dat ik geschreven heb. We zijn namelijk op verlof geweest in Nederland. En tijdens ons verlof schrijven we geen nieuwsbrieven. Ook nu niet. Want er gebeurt zo veel in Israël, dan zou ik hele dagen nieuwsbrieven zitten schrijven.

We waren hard aan verlof toe. En het was ook erg goed om de kinderen weer te zien. Dat was al te lang geleden.

We zijn vorige week weer naar huis teruggekeerd. Het was nog wel even de vraag of er een vliegtuig zou gaan, maar gelukkig konden we vliegen. Tot nu toe vliegt El Al nog steeds, ondanks alle dreiging.

Gijzelaars

Vandaag werd gemeld dat vannacht in een tunnel in Khan Yunis in Gaza 6 lichamen gevonden zijn van gijzelaars. Vijf oudere mannen, één jonge man. Van vijf van hen claimde Hamas dat ze of omgekomen waren door Israëlische

bombardementen, of door gebrek aan eten. Maar bij meerderen van wie dit geclaimd werd, bleek later dat ze door Hamas zelf omgebracht waren. Autopsie zal misschien uitwijzen hoe ze omgekomen zijn.

Israël had precieze aanwijzingen ontvangen waar de lichamen zich bevonden, in een tunnel diep onder Khan Yunis. Deze werd zwaar bewaakt door terroristen, omdat er ook wapens in lagen opgeslagen.

Al met al is de situatie erg droevig. Tot nu toe wijst Hamas elk voorstel voor een wapenstilstand af. Waarschijnlijk omdat ze dan met levende gijzelaars op de proppen moeten komen, terwijl de meeste van de nu nog 105 gijzelaars allang niet meer leven. De nog geen 40 gijzelaars die nog in leven zijn, worden als menselijk schild gebruikt door Yahya Sinwar, die zich altijd met deze gijzelaars omringt. Zou Sinwar deze gijzelaars bij een overeenkomst uitleveren, dan is hij zijn menselijk schild kwijt en is hij bang dat Israël ook hem zal elimineren.

Blinken heeft van de week aangekondigd dat Israël het laatste voorstel tot een wapenstilstand aangenomen heeft. Maar Hamas zal deze overeenkomst zeer waarschijnlijk weer verwerpen!

Verijdelde zelfmoordaanslag

Gisteren was het groot nieuws dat er in Tel Aviv een zware bom ontploft was. Videobeelden van beveiligingscamera's laten een terrorist zien met een enorme rugzak, zijn baard afgeschoren om er niet als een moslim uit te zien. Maar door een fout ontplofte de bom veel te vroeg. De enige die hierbij om het leven kwam, was de terrorist zelf. Een voorbijganger raakte lichtgewond. De man was vlak bij een synagoge. Er was ook een evenement in een volgepakt stadion in die buurt. De Heere, de God van Israël, heeft genadiglijk verhoed dat er veel slachtoffers zijn gevallen. Werkelijk een groot wonder!

Het noorden van Israël

Het noorden van Israël ligt constant onder vuur. Er gaat geen dag voorbij of er worden vele raketten en drones uit Libanon afgevuurd, vaak met dodelijke slachtoffers. Dat haalt het Nederlandse nieuws al niet eens meer. Zo werd gisteren in het noorden een hoge Bedoeïen gedood. Veel Bedoeïenen dienen in het leger.

Veel dorpen en steden in het noorden zijn in feite onbewoonbaar. Bijna honderdduizend Israëlische burgers verblijven al sinds oktober 2023 in hotels. Maar de weinige mensen die zijn achtergebleven, zijn hun leven niet zeker.

Al is het oud nieuws, ik wil het toch nog melden: Eind mei werd de *reformed*

congregation van onze vriend ds. Israel Illuz in Kiryat Shmona geraakt door een raket. Met veel gemeenteleden en (internationale) vrijwilligers verzorgt hij maaltijden voor soldaten op een basis bij Kiryat Shmona en voor de burgers die nog in de stad zijn, zoals oude mensen die niet uit hun huis weg willen. Zijn zoon was net voor het begin van de oorlog klaar met zijn koksopleiding en wilde in Kiryat Shmona een restaurant beginnen. Nu verzorgen ze dagelijks vele honderden maaltijden. Ze hadden juist een nieuw kerkgebouw betrokken. Daar worden ook de maaltijden gekookt. Op vrijdag worden de maaltijden vroeg klaargemaakt en is iedereen om 2 uur weg.

En juist na tweeën sloeg de raket in vlak voor de deur. Een enorme krater, veel schade aan het gebouw, maar er was niemand meer aanwezig. De Heere waakte over de gemeente! Een wonder! En wat een getuigenis van christelijke naastenliefde geven deze pastor en zijn vrijwilligers naar hun medeburgers.

Pastor Illuz levert hier maaltijden af bij een basis in Kiryat Shmona

Dreiging Hezbollah en Iran

De sfeer in Israël is bijzonder gespannen. Na de eliminatie in 2 dagen tijd van zowel de hoogste militaire Hezbollah commandant in Beiroet als van de Hamasleider Ismail Haniye in Teheran, 3 weken geleden, hebben Hezbollah en Iran gezworen om wraak te nemen. Deze dreiging is zeer reëel. Hezbollah schiet al bijna een jaar tientallen korteafstandsraketten en drones af, elke dag opnieuw. Maar de terroristische groepering beschikt over een zeer uitgebreid arsenaal van meer dan 150.000 raketten, drones, anti-tankraketten, afweergeschut, langeafstandsraketten. Allemaal geleverd door Iran. Hoewel het nu meer dan 3 weken geleden is dat Hezbollah en Iran bedreigd hebben wraak te nemen, is de dreiging hiervan niet minder. Er kan elk moment een aanval komen. Dat is het verraderlijke. De spanning is in Israël om te snijden. Niet: **Komt** er een aanval? Maar: **Wanneer** komt de aanval? Iran dreigde in de persoon van ayatolla Khomeini met onmiddellijke vergelding. Maar de nieuwe Iraanse president is er geen voorstander van. Hij vreest de gevolgen voor Iran, omdat niet alleen Israël, maar ook al Israëls bondgenoten dan hard terug zullen slaan. Alle nucleaire fabrieken zijn bekend bij Israël en bij de bondgenoten. Ook de oliebronnen en de raffinaderijen, alles is hier bekend. Maar Khomeini kan eigenlijk niet op zijn woord terugkomen. Hij heeft bedreigd, dus hij zegt nog steeds dat er een aanval zal komen. Maar hoe en wanneer? Ook Hezbollah blijft dreigen. Als zij werkelijk een grote aanval gaan uitvoeren, dan is dat een zeer groot gevaar voor Israël. Raketten en drones uit Iran deden er uren over om hier te komen in april en de meesten ervan zijn onderschept die nacht. Maar de afstand vanuit Libanon is zo kort. Menselijkerwijs gesproken kan Israël niet zoveel raketten en drones tegelijk uit de lucht halen. Maar er wordt gezegd dat als Hezbollah werkelijk aanvalt, dat dan Israël zich niet meer zal inhouden. Nu geeft Israël iedere keer lik-op-stuk. Als er mensen in het

noorden omkomen, voert de IAF een aanval uit op lanceerinrichtingen, wapenopslagplaatsen of op commandanten van Hezbollah. Maar als Hezbollah werkelijk aanvalt, zal doordat Israël zich hard zal verdedigen, heel Libanon hieronder lijden.

Na de dood van de hoge Bedoeïen gisteren zijn er op een paar plekken in Libanon wapenopslagplaatsen aangevallen. Dat gaf behoorlijk veel vuurwerk, want al die raketten die voor Israël bedoeld waren, schoten nu de lucht in en veroorzaakten schade in Libanon zelf.

De situatie hier is enorm gespannen. Veel mensen zijn vreselijk bang en ongerust. En aan de andere kant gaat het leven gewoon door. Israëli's zijn nuchter. Ze hebben al zoveel meegemaakt. Maar onderhuids leeft bij velen de spanning. Voor ons is het heel surreël op dit moment. Je weet dat er wat aan gaat komen. Maar sinds we terug zijn een week geleden, hebben we maar 2 vliegtuigen gehoord. Net of er niets aan de hand is. Terwijl er toch dagelijks acties van de IAF in Libanon zijn. Wordt er vanwege de dreiging gebruik gemaakt van een ander vliegveld? Niet meer Ramat David, vlak bij ons in de Jizreeëlvallei? Of gebruiken ze een andere vliegroute?

In de gemeente is wel spanning, maar de mensen mogen het overgeven. De Heere is de God van Israël. Hij zorgt. En wie mag schuilen onder Zijn vleugels, die is veilig!

Maar dat er wat moet gebeuren met Hezbollah, dat is zeker. De rust en veiligheid in het noorden moeten hersteld worden.

Toen ik het nieuws over Ismail Haniye hoorde, trof het me dat deze man, die Israël zó gehaat heeft, zo plotseling voor de rechterstoel van God moest verschijnen. **Voor de God van Israël!** In het RD werd vermeld dat deze man jaren geleden van Anne van der Bijl een Bijbel had gekregen. Uit Haniyes leven bleek dat hij niet boog voor de God van Israël. Want dan zou zijn leven radicaal veranderd zijn geweest, zoals bij ex-moslims in ons buurland.

Conferentie buurland

In ons buurland werd een conferentie gehouden waarbij de lokale kerken zich zeer ongemakkelijk voelden. Het bleek dat er vele moslims tot bekering waren gekomen. En tot schrik van de kerken bleken al deze moslims opeens een vurige liefde tot Israël gekregen te hebben. Hier wisten de kerken geen raad mee. Wonderlijk! Ik herinner me Elias Joubran, uit een dorpje in het noorden. Deze Arabier zei dat de Heere hem bij zijn bekering een Joods hart had gegeven. Hij had de Joden zeer lief. Elke maand was er in zijn huis een samenkomst met Joden en Arabieren, gevolgd door een grote maaltijd. Zo werkt de Heere nog!

Halle

Tijdens ons verlof zijn we een week bij mijn broer Carel geweest in Halle. Dat was echt heel fijn. Halle ligt in Oost-Duitsland. De stad heeft de meeste kerkgebouwen per vierkante kilometer ter wereld. Halle is bekend vanwege predikers als Francke, Spener, Von Zinzendorf. We hebben in Halle kerken bezocht waar ook Luther gepreekt heeft. Maar tegenwoordig is deze stad de meest atheïstische stad ter wereld. Zeer droevig.

Maar het deed ons bijzonder goed om uitgenodigd te worden door een oude dominee voor een gebedsbijeenkomst voor Israël. Zomaar in zijn appartement komen elke week nog geen 10 mensen uit verschillende kerken bijeen om te bidden voor Israël. De arts die elke week hier komt om te bidden, had een Israëlische vlag uit het raam van zijn appartement hangen. Wij kwamen er iedere keer langs als we naar het huis van mijn broer gingen, waar we in het appartement van een vriend boven hem sliepen. Ook daar hing een Israëlische vlag uit het raam. We hebben een foto opgestuurd naar onze gemeente. Ze reageerden verblijd dat er zelfs in Duitsland mensen zijn die bidden voor Israël.

Ds . A.M.J. Rottenberg

Via via kreeg ik per email boekjes toegestuurd, geschreven door ds. Rottenberg. Deze Joodse dominee was afkomstig uit Polen en verhuisde naar Nederland voor de Tweede Wereldoorlog. Hij werkte onder Joden in Rotterdam in het gebouw Elim, en was verbonden aan de "Nederlandsche Vereeniging voor Zending onder Israël, genaamd Elim". Ds. Rottenberg werd door de Nazi's vermoord in Mauthausen in 1942.

Hij heeft een zeer belangwekkende brochure geschreven over hoe Nederland vooropliep in de zestiende eeuw wat de Jodenzending betrof: **Nederland's Gouden Eeuw en de Joden**. Dit kleine boekje laat zien hoe elke synode in de Gouden Eeuw aandacht vroeg voor het werk onder Joden. Maar dat niet alleen. De synoden deden vele aanbevelingen. Het leren van Hebreeuws door elke student en predikant. Het doceren van de verschillen tussen de Joodse en de Christelijke godsdienst. Elke predikant moest deze verschillen veelvuldig behandelen in zijn preken, zodat eenieder op de hoogte was van de verschillen en er met Joden over kon praten. Er moesten conferenties gehouden worden, enz. U moet het boekje maar voor uzelf lezen. Er staan werkelijk prachtige dingen in. Stuur even een mailtje naar maritadekker@gmail.com, en ik stuur u de brochure per email toe. Er zat ook een boekje van zijn hand bij over de Drie-eenheid.

Eén citaat uit de brochure: *"Zonder Israël zal die gemeente nooit haar volkomen*

wasdom en haar bestemming bereiken. Zonder de thuiskomst van den verloren zoon is het vaderhuis niet in volle feestvreugde denkbaar.”

Heel apart! Deze Joodse dominee ziet zijn volksgenoten niet als de oudste zoon, maar als de verloren zoon, die nog toegebracht moet worden tot het vaderhuis! Laat dat onze bede zijn! Want alleen dan zal de vreugde volkomen zijn, als Jood en heiden samen buigen voor de Messias.

Gebedspunten

- *of de Heere de nog levende gijzelaars wil aanraken en ze tot Hem trekken
- *voor bescherming van de soldaten
- *voor bescherming van Israël tegen een aanval van Hezbollah en/of Iran
- *voor de veiligheid in het land zelf nu Hamas dreigt met een nieuwe golf van zelfmoordaanslagen
- *voor de vrede van Jeruzalem en de bekering van het Joodse volk
- *voor de terroristische leiders van Iran, Hezbollah en Hamas. Dat de Heere ze tot bekering brengt of ten val.
- *voor bescherming van de gewone burgers in die landen
- *voor onszelf, nu we de laatste fase van ons werk hier ingaan. Dat de vreugde des Heeren onze sterkte mag zijn

Punten om te danken

- *voor de vrede in het hart die de Heere aan Zijn kinderen geeft
- *voor onze gemeente die trouw opgekomen is in onze afwezigheid.
- *voor nieuwe mensen die de gemeente bezoeken
- *voor het mislukken van de zelfmoordaanslag
- *voor het vinden van lichamen van omgekomen gijzelaars, waardoor de martelende onzekerheid over het lot van geliefden voorbij is en de rouw kan beginnen

Hartelijk dank voor al uw meeleven en vooral voor uw gebed.

Met een hartelijke groet uit Israël,

Maarten en Marita - Fam. ds. M.L. Dekker

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.

[Aanmelden nieuwsbrief](#)

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

[Nieuwsbrief doorsturen](#)

Copyright © 2024 Fam. Dekker, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:

dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?

U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [u uitschrijven](#).

Gebruik deze niet om u aan te melden!