



Nieuwsbrief 90

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@176858697.mailchimpapp.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@kliksafe.nl

wo 19 jun. 2024 om 13:55

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 90
Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com
POB 2156
Nof haGalil 1751508
ISRAEL
18 juni 2024

Update 15, dag 256



'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden

Het is tot verwondering en blijdschap, dat onze gemeente Nechama trouw opkomt ondanks de toenemende dreiging en de recente raketaanval op slechts twee kilometer afstand van ons huis. Dit was op een vrijdagmiddag. Het

luchtalarm ging bij ons af. Wij hebben gelukkig een schuilkelder bij ons in huis, maar veel gemeenteleden hebben dit niet. Er is vaak wel een gemeenschappelijke schuilkelder, maar voor de meeste ouderen is dat te ver weg om in 1 minuut te kunnen bereiken.

Het bleek dat er wel een tegenraket was afgeschoten om deze raket te onderscheppen, maar die had door een fout gemist. De raket kwam neer naast Har Jona, een wijk waar verschillende gemeenteleden wonen. Maar wat waren we blij dat die avond de gemeenteleden toch kwamen. We mochten ervaren dat we onder de schaduw van Zijn vleugelen veilig zijn.

Om het hart van het Joodse volk



We mogen terugzien op een goede Israëlvrouwenochtend in Geldermalsen. Het was erg fijn om met zoveel Israëlvriendinnen en zelfs ook Israëlvrienden bijeen te zijn. Er waren meer dan 800 dames die morgen. Velen kwamen met grote tassen en zakken kleding voor Yad Nechama. Heel hartelijk dank hiervoor! Ook de vrouwenvereniging van Geldermalsen, de koster met zijn helpers en dhr. Roukens die het vervoer naar Israël verzorgt, hartelijk bedankt!

Het was ook voor onze gemeente in Nof HaGalil erg bemoedigend om later te horen dat er in deze tijd in Nederland in onze gemeenten zoveel liefde is voor het Joodse volk.

Ik kreeg bericht van een groot aantal dames dat ze graag hadden willen komen, maar dat ze verhinderd waren. Daarom hier een korte impressie van de dag. (Trouwens ook voor de mannen die graag hadden willen komen, maar die moeilijk naar een vrouwenochtend konden komen...)

Het thema was: "Om het hart van het Joodse volk." Ds. M. H. Schot mediteerde in zijn openingswoord over Ezechiël 11: 19-20: "En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vleses hart geven; Opdat zij wandelen in

Mijn inzetten, en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn."

Maarten begon zijn lezing met enkele gebeurtenissen van 7 oktober en wees erop dat deze aanval ten diepste een geestelijke strijd is. Net zoals satan in het verleden er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de beloften van de geboorte van de Zaligmaker vervuld zouden worden, zoals door Faraon en Haman, zo vuurt hij nu zijn pijlen af op de beminden om der vaderen wil. Het Joodse volk mag niet tot bekering komen. De beloften, zoals van Ezechiël 11, mogen niet tot vervulling komen.

Het thema is: Om het hart van het Joodse volk. Het volk van Israël bestaat nog steeds. Waarom? Omdat de God van Israël leeft. Gods hart klopt voor Zijn volk Israël. Al vanuit de eeuwigheid heeft God dit volk verkoren en Gods welbehagen blijft zich uitstrekken naar het volk van Israël. De Heere heeft Israël niet afgeschreven. *"Heeft God dan Zijn volk verstoten? Dat zij verre! God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij tevoren gekend heeft."* Wat heeft Israël nu nodig? Liefde! Maar: Liefde tot Israël brengt op de knieën. Echte liefde voor Israël brengt ons naar de binnenkamer.

De Heere zal Zich blijven uitstrekken naar dat volk. Dat is het wonder. Het ZAL komen tot de kennis van de Messias. De Kanttekeningen zeggen: "met grote hopen." Dan zullen ze Hem zien Die ze doorstoken hebben! Liefde voor Israël, lieve Israëlvriendinnen, neemt u dat mee: liefde voor Israël brengt op de knieën. Want er is hoop voor Israël! Dat mogen we ook zeggen tegen die soldaten, die jonge jongens en vaders. Er is hoop in de Davidszoon. Er is hoop in Christus. Brakel, die 300 jaar geleden veel licht kreeg over Israël, zegt: *"Veracht de Joodse natie niet. Laat dan de liefde der toegenegenheid tot hen uitgaan. Acht ze, eert ze en hebt ze lief!"*

Hierna was er een vraaggesprek met Ari Ben Dayan, de aanstaande dominee van onze gemeente, en met Maarten, daarna ook met Rosa, zijn vrouw, en met mij. Na afloop hebben we met z'n allen achter de Israëlkraam van onze TFC gestaan. Ari hielp enthousiast mee met verkopen, al sprak hij geen woord Nederlands. Er was speciaal voor deze dag een mok ontworpen, waarvan er 1000 gemaakt waren. Er zijn er meer dan 900 verkocht! We mogen echt terugkijken op een gezegende morgen!

Wie de morgen nog wil terugzien, dat kan, met deze link: <https://dep-israel.nl/israelochtend/>



Gijzelaars bevrijd



Wat een blijdschap op zaterdag 8 juni, nadat er bekend gemaakt werd dat er 4 gijzelaars door de IDF gered waren uit Gaza. Een van hen is een jonge vrouw, Noa Argamani, die bekend was geworden door de video hoe ze op 7 oktober tussen 2 burgers van Gaza op een motor werd afgevoerd naar Gaza, terwijl ze smekend haar armen uitstreekte en riep: "Don't kill me!" Ze werd door de IDF uit een huis van burgers in Gaza gehaald. Haar vriend, die met haar ontvoerd werd, is nog steeds in handen van Hamas. Ook de 3 mannen die op hetzelfde moment bevrijd werden, waren in een

privéhuus gevangen gehouden. Acht lange maanden mochten ze het buitenlicht niet zien en de buitenlucht niet inademen. Het huus waarin ze in een donkere kamer op de 3e verdieping werden vastgehouden, bleek van een dokter te zijn. Deze man was ook imam. Zijn zoon die in hetzelfde huus woonde, was een Hamasterrorist, die als correspondent voor Al Jazeera werkte. Ze hadden gedacht er financieel beter van te worden, maar het heeft hun geen zegen gebracht. Ze zijn beiden omgekomen bij de bevrijding van de gijzelaars. Ach! Op internet komt steeds meer naar buiten wat de gijzelaars in die 8 maanden meegemaakt hebben aan mishandeling en hersenspoeling. Van beide bevrijdingen zijn filmpjes gemaakt met een camera op de helm van een soldaat. Er was echter geen onverdeelde bijdschap. De moeder van Noa Argamani ligt terminaal in het ziekenhuus met een hersentumor. En het bleek diezelfde dag dat de vader van een van de jongens de avond tevoren overleden was aan een gebroken hart, door het verdriet over zijn zoon. De zus van de vader, die hem het blijde nieuws van de bevrijding van zijn zoon wilde vertellen, vond hem die zaterdag op de vloer van zijn appartement. Je ziet de reactie van de jongen op de foto rechtsonder.

En als je dan die bevrijde gijzelaars ziet, dan weet je dat ze nog een lange weg te gaan hebben wat de verwerking van hun trauma's betreft. Dan klimt het gebed in je hart dat ze de ware bevrijding mogen beleven! Dat ze de Messias mogen leren kennen. Alleen Hij kan werkelijk bevrijden.

Bibaskinderen



Wie kent er niet de Bibaskinderen? De roodharige kinderen die op 7 oktober ontvoerd werden uit kibboets Nir Oz. Ariël van 4 en Kfir van 9 maanden. Je zag de vreselijke beelden hoe deze kinderen en hun ouders ontvoerd werden. Eerst de opa en oma vermoord, toen het gezin ontvoerd. De vader werd van hen gescheiden. Hij werd in een tunnel gevangen gehouden en later verscheen een sadistische video van Hamas, waarin te zien was hoe aan de vader in een tunnel meegedeeld werd dat zijn vrouw en kinderen door een luchtaanval van de IDF op Khan Yunis om het leven gekomen waren. Hartverscheurend om de reactie van deze man te zien en te horen. Maar het is al eerder gebeurd dat Hamas claimde dat gijzelaars bij een luchtaanval waren omgekomen, terwijl dezelfde personen later levend werden uitgewisseld tegen gevangen Hamasterroristen.

Nu, na 8 maanden, is er op internet een filmpje opgedoken van een jongen van nog geen 20 met een hele sliert kinderen die achter hem aanmarcheren en een lied zingen. Op het filmpje is heel even te zien dat er een roodharig jongetje van een jaar of 5 meeloopt, die sprekend op Ariel Bibas lijkt. En achter hem wordt een roodharig jongetje van een jaar of anderhalf op de arm gedragen. Zou dat Kfir zijn?

Het wekte direct de hoop dat de Bibaskinderen nog leven, ergens in Gaza. Roodharige kinderen zijn bijzonder in Gaza. Laat staan twee broertjes van precies de juiste leeftijd... Maar er is niet bewezen dat het om Ariel en Kfir gaat!

Maar wat zou het heerlijk zijn als deze kinderen werkelijk nog zouden leven. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn?



Noord-Israël



De recente ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dreiging, die zich nu veel meer in het noorden van Israël concentreert, waardoor de situatie voor onze gemeenteleden en voor ons steeds onveiliger wordt. Veel huizen in het noorden liggen in puin of zijn in vlammen opgegaan. De bijna 100.000 mensen die uit het noorden geëvacueerd zijn, kunnen nog steeds niet terug. De raketvoorraad van Hezbollah is bijna onuitputtelijk. Die schijnt nog veel hoger te zijn dan aangenomen werd. Bovendien hebben zij zeer geavanceerde precisieraketten.

De situatie in het noorden verergert met de dag. De aanvallen vanuit Libanon worden steeds agressiever. De raketten vallen steeds dichterbij ons. Op 11 km afstand, op 10 km, op 6 km bij ons in het dal... En nu dus ook vlak naast gemeenteleden.

Het erge is wel dat we nu midden in de droge tijd zitten. Vanwege de overvloedige regens van het laatste jaar is Galilea erg groen geweest. Al dat gras en de lage bosjes zijn nu kurkdroog en vatten direct vlam bij de ontploffing van een raket. Vele hectares natuurgebied en landbouwgrond gaan in vlammen op. Soms ruiken we de brandlucht en zien we de blusvliegtuigjes overvliegen. Maar ook in Libanon zijn branden. Wat is oorlog toch vreselijk!

Hezbollah plaatste vorige week een filmpje op internet, waarop meer dan 1500 strijders te zien zijn met een rode band om hun hoofd, de kleur van oorlog. In het filmpje wordt bedreigd dat Hezbollahstrijders klaarstaan om de Golan te veroveren. Er circuleren nu ook filmpjes hoe er dagelijks bussen zonder nummerbord in Libanon arriveren, vol met terroristen uit Afghanistan, Pakistan, Syrië, Irak, die mee willen helpen Galilea te veroveren.

Christenen in Libanon zitten tussen 2 vuren. Er zijn posters in Oost-Beiroet opgehangen waarin opgeroepen wordt om zich aan te melden om tegen Hezbollah te vechten. "The Christian resistance in Lebanon needs you!" Maar dan zou je ook nog eens een burgeroorlog krijgen!



Vorige week vierden we Shavuot, het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat hebben we het nodig dat die Geest ook hier uitgestort wordt!

Maar in plaats van dat het een ware feestdag was, regende het raketten en drones die dag, omdat de avond ervoor een belangrijke Hezbollahcommandant door Israël was gedood.

Alleen vanaf eergisteren is het abnormaal rustig. Waarschijnlijk vanwege het Offerfeest van de moslims. Maar wat er daarna gaat gebeuren? Nu ik dit schrijf, begint mijn raketalarm op de telefoon achter elkaar af te gaan. Weer een groot aantal drones vanuit Libanon!

Moge de Heere alle plannen van Hezbollah genadiglijk verhoeden. Wat blijft het gebed toch belangrijk.

Gebedspunten

- *voor alle bevrijde gijzelaars. Dat ze de ware bevrijding mogen ervaren.
- *voor de bevrijding van alle gijzelaars die nog in leven zijn.
- *speciaal voor Ariël en Kfir Bibas, dat ze gevonden mogen worden.
- *voor de vrede van Jeruzalem, dat er spoedig een einde komt aan deze oorlog.
- *ook voor de bevolking van Libanon en Gaza
- *voor de gemeenteleden, in het bijzonder de soldaten
- *dat we op verlof kunnen deze zomer en dat we wat rust mogen vinden.

Punten om te danken

- *voor de bevrijding van de gijzelaars
- *voor de prachtige Israëlvrouwenmorgen
- *voor de trouwe zorg van de Heere voor de gemeente
- *ook voor Zijn bescherming tot nu toe

We hopen kort op verlof te zijn in Nederland, van half juli tot half augustus. We zitten dan in de pastorie van GG Goes.

Hartelijk dank voor al uw meeleven. Weet dat dit bijzonder gewaardeerd wordt. Maar bovenal dank voor uw gebed.

Met een hartelijke groet uit Israël,

Maarten en Marita - Fam. ds. M.L. Dekker

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.

[Aanmelden nieuwsbrief](#)

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

[Nieuwsbrief doorsturen](#)

Copyright © 2024 Fam. Dekker, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?

U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [u uitschrijven](#).

Gebruik deze niet om u aan te melden!