

Nieuwsbrief 88

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@mail.mailchimpapp.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@kliksafe.nl

ma 15 apr. 2024 om 20:25

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 88

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita

dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof haGalil 1751508

ISRAEL

15 april 2024

Update 13, dag 192

'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden

Wat is de Heere onuitsprekelijk goed en genadig! Wat heeft Hij Zijn beschermende hand uitgestrekt over Zijn volk Israël. Zo'n 60.000 kilo explosieven werd zaterdagavond afgevuurd op Israël. Onvoorstelbaar! Dan is het niet door de intelligentie van Israël dat het zo mocht aflopen, maar dan komt de Heere alle eer toe!

Wij leefden al twee dagen in grote spanning. Er zou binnen 48 uur een aanval komen. Maar hoe en wat, dat wist niemand. Vrijdag en zaterdag gingen ongestoord voorbij. Maar om 11 uur 's avonds werden we gebeld door Zmnako, de man van mijn nichtje Eline. Er zouden honderden drones en raketten uit Iran onderweg zijn naar Israël. Maar later bleken ze ook uit Yemen, Irak en Libanon te afgeschoten te zijn. In Israël was nog niets hierover te vinden op internet. Dus in Nederland was het eerder bekend dan bij het publiek hier! Het was wel erg fijn dat Zmnako belde. Hij bad met ons en voor ons. En wat is het dan heerlijk om te ervaren dat voor de Heere geen afstand van duizenden kilometers geldt. Zmnako droeg Israël en ons op aan de troon der genade.

We hebben de jongens gebeld. Daarna begon de appjes binnen te stromen.

Veel vrienden en bekenden schreven dat ze voor Israël en voor ons baden. We hebben een koffertje en een rugtas klaargezet voor het geval we ons huis uit zouden moeten. Om een uur of 1 zijn we toch naar bed gegaan. Door alle vliegtuigen in de lucht slaap je minder vast. Maar terwijl wij sliepen, waren er minstens 185 drones met explosieven, 110 ballistische raketten en 36 kruisraketten onderweg.

Wij mochten de volgende morgen wakker worden zonder dat het luchtalarm was afgegaan! Het bleek dat zelfs niet één drone of kruisraket het Israëlische luchtruim bereikt had. Allemaal al neergehaald boven de buurlanden, niet alleen door Israëlische gevechtsvliegtuigen, maar ook door Amerikaanse, Britse, Franse, Jordaanse en zelfs Saoedi-Arabische! Ook waren het Iron Dome en andere afweersystemen actief. De nieuwe 'Iron Beam' haalde voor het eerst raketten uit de lucht met laserstralen.

Er bereikten wel een aantal ballistische raketten Israël. Onder meer in Jeruzalem, en in Dimona bij Albert en Esther Knoester, was luchtalarm en waren er grote explosies in de lucht. Daar werden die ballistische raketten neergehaald met o.a. het Iron Dome. Er was alleen wat schade bij een militair vliegveld.

Zelf waren we zo verwonderd op zondagmorgen. We hebben ervaren dat we gedragen zijn op de gebeden vanuit Nederland. Wij hadden echt gedacht dat er veel projectielen door de afweer heen zouden breken en dat er veel schade aangericht zou worden. Het is echt een groot wonder. Voor het eerst in de geschiedenis dat een land door zoveel raketten tegelijk aangevallen is en bijna alles onderschept mocht worden. Dat is de goedheid en de trouw van de Heere geweest.

De aanval was zeer ernstig, maar wordt nu door de buitenwacht gezien als een symbolische aanval, omdat van tevoren de VS waren ingelicht. Amerika heeft helpen afweren, maar verbiedt Israël om terug te slaan. Dus wat er nu verder gaat gebeuren? Het is allemaal erg politiek. Amerika wil bepalen tot hoever landen mogen gaan. Maar voor Israël is dit wel een enorme prijs die zij moeten betalen. Het heeft Israël een miljard dollar aan afweer gekost. Dus uw giften voor Israël blijven uiteraard zeer belangrijk!

Nu op maandagmorgen lijkt het of er niets gebeurd is. Het leven gaat weer door. Vliegtuigen vliegen nog af en aan op weg naar Libanon. Meer dan in de dagen hiervoor. Want in het noorden is de situatie nog zeer onveilig. Nog steeds zitten er bijna 100.000 mensen in hotels, omdat ze niet terug kunnen naar huis in het noorden. Wat wel gemerkt wordt, is dat iedereen ontzettend moe is van alle spanningen van het afgelopen half jaar.

Maarten zit beneden een oudere man dooponderwijs te geven, terwijl ik de

nieuwsbrief schrijf. Een Russische Jood. Hij was volslagen atheïst. Maar als je ziet hoe begerig hij is om meer te leren en hoe verheugd hij is bij alles wat hij leert, dan zien we dat de Heere doorgaat. Gods plan staat vast. Eens zal geheel Israël zalig worden. De Heere zal alle onvervulde beloften voor Israël op Zijn tijd en wijze vervullen!

Onvervulde beloften voor Israël

Maar hebben wij eigenlijk wel helder wat de Heere allemaal aan Israël beloofd heeft? Ik denk dat veel christenen de beloften van het Oude Testament niet letterlijk nemen. Er wordt vaak gezegd: Die gelden nu voor heel de kerk. Maar we moeten niet vergeten dat de Heere al deze beloften door **Joodse** profeten aan het **Joodse** volk heeft laten verkondigen. De hoorders van deze beloften kregen niet te horen dat de Heere dit aan een geestelijk Israël zou vervullen, maar deze beloften werden letterlijk tot hen zelf, tot Jóden gesproken. Natuurlijk mag je ook de diepere betekenis ervan zien. Gelovigen uit de heidenen mogen delen in het heil. Maar in de allereerste plaats heeft de Heere al deze beloften aan Zijn Bondsvolk beloofd. Toen onze voorvaderen nog in het heidendom leefden, had het volk Israël al zulke heerlijke beloften. Voor de nabije toekomst, maar ook veel beloften voor het laatste der dagen. Paulus wijst daar ook op in Rom. 9:4: *“Israëlieten... welke is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst Gods, en de beloftenissen;”* Paulus zegt niet dat die beloften nu aan de kerk toekomen. In hoofdstuk 11:26-28 citeert hij uit het Oude Testament: *“En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;”* Hij citeert hierbij onvervulde beloften, die de Heere in de eindtijd zal vervullen. Ik ben pas begonnen om onvervulde beloften in het Oude Testament in een document te gaan zetten. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik heb al 29 bladzijden vol. Het is zo mooi om al die beloften achter elkaar te zetten en bij elkaar in één document te hebben. Het laat zo duidelijk zien hoe de Heere Zijn beloften aan Israël keer op keer in allerlei variaties herhaalt! Neem alleen maar het boek Jesaja, hoeveel onvervulde beloften staan daar niet in! Op veel plaatsen staat: *“En het zal geschieden in het laatste der dagen...”* of: *“En te dien dage...”* of *“Want het zal geschieden ten zelve dage...”*. Zodra een tekst hiermee begint, kun je zien dat het nog vervuld moet worden. Wat denkt u van de tekst: *“In het toekomstige zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien”* (Jes. 27:6). Neem Jesaja maar eens en lees het hele boek achter elkaar! Zoveel heerlijke beloften!

Beminden

Volgens Paulus zijn de Israëlieten dus nog steeds beminden. Het hele Oude Testament door kun je lezen over de bijzondere liefde van de Heere voor Zijn volk Israël. Als je alleen maar ziet hoe de Heere zelfs Zijn eigen Naam aan het volk Israël verbonden heeft. Hij noemt Zichzelf op vele plaatsen in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament: *“De God van Israël.”* Ook vind je de naam: *de Heilige Israëls, de Koning Israëls.* De Heere spreekt keer op keer tot het volk Israël als *“de Heere, uw God”*. God heeft Zijn naam aan Zijn volk verbonden. Deze liefde is een eeuwige liefde: *“Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde;”* (Jer. 31:3). In Hosea 3 lezen we hoe de Heere de kinderen Israëls bemint. Israël wordt in Zach. 2:8 zelfs **Gods oogappel** genoemd. En al verlaat Israël de Heere keer op keer, toch zal de Heere Zich over hen ontfermen, in het laatste der dagen! Niet alleen bemint de Heere Israël, maar ook de stad Jeruzalem!

Jeruzalem

Beseffen we wel wat voor een grote plaats de Heere ook aan Jeruzalem gegeven heeft? Heel de heilsgeschiedenis door wordt de naam van Jeruzalem aan die van de Heere verbonden. Hoe veel keren komen we de naam van Jeruzalem of van Sion wel niet tegen in de Bijbel?

De Heere heeft deze stad in Zijn handpalmen gegraveerd (Jes. 49:16). Psalm 48 spreekt over Jeruzalem als de stad van onze God, maar ook de stad van de grote Koning! En de Heere Jezus haalt dit aan in Matt. 5:35, als Hij zegt dat je niet mag zweren bij Jeruzalem, want het is de stad van de grote Koning! Het is Zijn stad, want Hij is de grote Davidszoon.

Ps. 87 zegt dat de Heere de poorten van Sion bemint! En lees eens Ps. 132: 13-14: *“Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust **tot in eeuwigheid**, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.”* Dus dit is niet tijdelijk. Ook in Ez. 34:7 staat: *“Mensenkind! dit is de plaats Mijns troons, en de plaats der zolen Mijner voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls, **in eeuwigheid;**”* En Jes. 33: 20-21 zegt: *“Schouw **Sion** aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ternedergeworpen zal worden, welke pinnen **in der eeuwigheid** niet zullen uitgetogen worden.”*

Op veel plaatsen belooft de Heere dat Israël zal terugkeren, dat de verwoeste steden herbouwd zullen worden. En dat Israël uiteindelijk **ongestoord** in Jeruzalem zal wonen. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog vervuld worden. Joël 3:20 zegt: *“Maar Juda zal blijven **in eeuwigheid**, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.”* En in Zach. 12: 6 staat: *“**en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.**”* En wat een vooruitzicht in Jer. 3: 17-18: *“Te dier tijd zullen zij*

Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem;”

En beseft u wel dat de Heere Jezus zal terugkeren naar **Jeruzalem**? Niet naar Amsterdam, of Washington, of Gaza-stad. Nee, naar Jeruzalem. En wat zal er straks uit de hemel nederdalen? Niet het nieuwe Teheran, of Beiroet. Nee, het Nieuwe Jeruzalem! *“...nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is”* (Openb. 21:2). En Hebr. 12: 22 zegt: *“Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem.* Er komt geen stad met een heel nieuwe naam. Nee, zelfs de hemelse naam zal Jeruzalem zijn!

Oordelen over de onderdrukkers

De Heere heeft Israël en Jeruzalem zozeer lief, dat Hij de volken zal oordelen over hoe ze zich tegen Zijn volk hebben opgesteld. Dat staat ook op vele plaatsen. Je ziet het eigenlijk pas goed als je alles zo op een rijtje zet. Jes. 34: 8 voorzegt: *“Want het zal zijn **de dag der wraak des HEEREN**, een jaar der vergeldingen, **om Sions twistzaak.**”* En in Jer. 30: 16 wordt geprofeteerd: *“Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven.”* Dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En Joël 3: 2 zegt: *“Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, **vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël**, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, **en Mijn land gedeeld;**”*

In Jes. 60: 14-15 lezen we: *“Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen **tot een eeuwige heerlijkheid**, tot een vreugde van geslacht tot geslacht.”*

Lees maar eens in Ezechiël 25, 26, 35 en 36 hoeveel landen het oordeel aangezegd wordt vanwege hun houding tegenover Israël. Dat is in het verleden gebeurd, maar al die landen zijn ook nu weer om Israël heen. En de oordelen zullen over hen komen. Zach. 12:6 is hier duidelijk over: *“Te dien dage zal Ik de leidlieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; **en zij zullen ter rechterzijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren.**”*

Lees ook het boek Obadja maar. Daar wordt geprofeteerd over Jemen (Theman) in vers 9 en 10: *“Ook zullen uw helden, o Theman! versaagd zijn; opdat een ieder uit Ezau's gebergte door den moord worde uitgeroeid. **Om het geweld, begaan aan uw broeder Jakob**, zal schaamte u bedekken; en gij zult uitgeroeid*

worden in eeuwigheid.”

En lees het laatste gedeelte eens en vooral vers 18: *“17 Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. **18 En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau's huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze verteren, zodat Ezau's huis geen overgeblevene zal hebben; want de HEERE heeft het gesproken.** 19 En die van het zuiden zullen **Ezau's gebergte**, en die van de laagte zullen **de Filistijnen** erfelijk bezitten; ja, zij zullen **het veld van Efraïm en het veld van Samaria** erfelijk bezitten; en Benjamin **Gilead**. 20 En de gevankelijk weggevoerden van dit heir der kinderen Israëls, **hetgeen der Kanaänieten was, tot Zarfath toe**; en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten.”*

Dit is allemaal nog onvervuld. Israël heeft na de tijd van Obadja nooit Ezau's gebergte (Saudi-Arabië en Jemen) bezeten. Ook niet het land van de Filistijnen. Dat is nu Gaza. In het veld van Efraïm en van Samaria woonden na Obadja's tijd de Samaritanen. En het is nu de Westelijke Jordanoever. Ook het Over-Jordaanse Gilead (Jordanië) is nog niet terug in Israëls bezit. En het wordt hier beloofd tot Zarfath toe, dat ligt in Libanon! **Dit zijn allemaal onvervulde beloftes.**

Er staan nog honderden andere onvervulde beloften in de Bijbel. Dan staat er nog heel wat te gebeuren. En het zal wonderlijker zijn dan wij denken. Lees maar in Zach. 8: 6: *“Zo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt de HEERE der heirscharen.”*

We zien om ons heen hoe het antisemitisme schrikbarend toeneemt. Alle volken (de VN) zijn meer en meer verblind als het om Israël gaat. In Jes. 25:7 wordt gesproken dat de Heere zal verslinden ‘het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natiën bedekt zijn.’ Voor natiën staat het woord: *goyim*. Dus: niet-Joden. En dan volgt in vers 8 dat de Heere de smaadheid van Zijn volk van de ganse aarde zal wegnemen. Dit profeteert Jesaje **tot** het Joodse volk, **over** het Joodse volk! Dus de Heere zal de blindheid van de volken wegnemen en de smaadheid van Zijn volk Israël. Dan zullen de volken eindelijk zien dat Israël werkelijk Gods volk is, Zijn oogappel.

Bidden en beminnen

Hoe alles precies zal gaan, weten we niet. De Heere zal het op Zijn tijd en wijze zeker vervullen. En Jeruzalem zal dan zijn een lof op aarde (Jes. 62:7). Dat hoeven wij niet in te vullen. Er is maar één ding waartoe de Bijbel ons oproept: *“Bidt om de vrede van Jeruzalem.”* Er staat eigenlijk in het Hebreeuws: Vraag naar de vrede van Jeruzalem. Als je elkaar hier begroet, dan zeg je *“Ma shlomcha?”* (Wat is je vrede? Hoe is het gesteld met je vrede?) Zo worden we

opgeroepen om dit aan de Heere te vragen: “Heere, hoe staat het met de vrede van Jeruzalem? Wanneer komt die vrede die U beloofd hebt? Wanneer gaat U al Uw beloften voor Jeruzalem vervullen?” Maar hier volgt achter:

“Wel moeten zij varen die u beminnen!” Dit wordt veel geciteerd, maar brengen we ook het laatste woord in praktijk? Niet alleen bidden, maar ook beminnen! Daar viel mijn oog op. Aan dat beminnen is de belofte van welvaart verbonden. En wie Jeruzalem niet bemint, die staat aan de verkeerde kant. Beminnen wil niet zeggen alles goedkeuren wat Israël nu doet. Maar beminnen houdt in: met liefde vurig bidden voor de vervulling van Gods beloften. En als er in Jeruzalem ware vrede is, is er ook vrede in Gaza. Als de ogen van de Gazanen toch eens open zouden gaan voor de Vrededorst! Als ze al dat geweld en die haat kwijt zouden mogen raken aan de voet van het kruis, wat zou dan het hele Midden-Oosten veranderen! En daarom: Bidt ook voor de vrede van Gaza! Dat ze in de vrede van Jeruzalem hun eigen vrede mogen vinden!

Tot slot vragen we u om met ons de Heere te danken voor de onvoorstelbare bescherming die Hij gegeven heeft. Hem zij de eer! En wat gebedspunten betreft: Bidt om de vrede van Jeruzalem. Dat is het allerbelangrijkste. Dat behelst alle andere gebedspunten.

Hartelijke groet,
Maarten en Marita - Fam. Ds. M.L. Dekker

Ontvang een hartelijke groet uit Nof HaGalil.
We wensen eenieder Gods zegen toe.

Maarten en Marita

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

Nieuwsbrief doorsturen

Ons mailadres is:

dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?

U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven.

Gebruik deze niet om u aan te melden!

