



Nieuwsbrief 79

1 bericht

Fam. Ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@gmail.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@kliksafe.nl

za 21 okt. 2023 om 21:01

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 79
Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com
POB 2156
Nof haGalil 1751508
ISRAEL
21 Oktober 2023

Update 4



'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Shalom lieve vrienden,

Hier een vervolg van deze week. Ook deze nieuwsbrief wil ik per dag schrijven, zodat jullie ook het vervolg van deze week mee kunnen beleven.

Woensdag 18 oktober

Dagopening in Balalaika. Op internet zagen we dat er een ziekenhuis in Gaza geraakt was door een raket van de Islamic Jihad. Meer dan 250 doden, waaronder ook veel terroristen. Natuurlijk zal Israël daar wel de schuld van krijgen, maar er is een filmpje waarop je zo ziet dat een raket uit Gaza zelf op het ziekenhuis valt. Het filmpje heb ik op mijn status gezet. Het is goed om het nieuws te checken en de waarheid door te geven.

Thuis begonnen om 2 plastic vaten van 25 liter (nog uit Nigeria) ook met filterwater te vullen. Beter mee verleggen, dan om verleggen. Ondertussen aan deze nieuwsbrief gewerkt in de keuken. Daarna onder het vullen van de vaten begonnen aan de Hebreeuwse vertaling van de preek voor vrijdag. Maarten schrijft hem uit in het Engels, want de vertalers voor het Russisch en het Spaans zijn niet zo goed in hun Hebreeuws. Zij hebben de Engelse tekst voor zich als ondersteuning. Maarten preekt in het Hebreeuws en het wordt vertaald in het Russisch en het Spaans, soms ook Engels of Arabisch. Meestal vertaal ik de preek in het Hebreeuws. We doen het soms met z'n tweeën, maar dan zijn we allebei veel tijd kwijt. Maarten kan die tijd beter voor andere dingen besteden.

Hij komt trouwens net thuis van de kapster, een Russische vrouw, nog familie van één van onze leden. Haar zoon Nir zit ook in het leger. Ze was zo bezorgd! Voor het eerst stond ze open voor troost. Maarten heeft haar een Bijbel gegeven, waar ze erg blij mee was.

Nu gaat hij naar Balalaika, voor een pastoraal gesprek met één van de ouderlingen. Ik blijf thuis. Vertalen en vullen. Allebei de vaten naar beneden gesleept. Update nr. 3 afgemaakt. Doorgestuurd. Weer verdergegaan met vertalen.

Om 19:00 uur vertrokken we naar Afula, de stad ten zuiden van Nof HaGalil, in de vlakte van Jizreël. Hier wonen onze Spaanssprekende leden. De woensdagavond Bijbelstudie was dit keer bij Hilton en Pamela thuis. Zoals gewoonlijk begonnen we met een maaltijd. Pamela had heerlijke spaghetti gekookt, met een salade erbij. Daarna de Bijbelstudie, weer over psalm 46. Maarten sprak in het Hebreeuws, Ari vertaalde in het Spaans. Met z'n twaalfen de psalm woord tekst voor tekst doorgenomen. Het is weer een andere Bijbelstudiegroep dan gisteren. In Balalaika is de groep wat ouder en zijn de mensen wat meer passief. Hier werd heel open gesproken. Ouderling Hilton

sprak na afloop nog een waarschuwend woord. In veel kerken wordt wel over de liefde en de goedheid van God gesproken, maar niet over Zijn toorn. De Heere laat niet met Zich spotten. Israël moet terugkeren naar Zijn God! Een indringend woord.

We waren 22:30 thuis. Het half uurtje dat we nodig hadden om terug te rijden, konden we mooi gebruiken om via Whatsapp met Carel te praten. Fijn! Ben ik thuis nog de nieuwsbrief in het Engels gaan vertalen, kan Egbert die morgen ook gelijk sturen. Nog even vluchtig het RD doorgekeken. Het trof me toch wel pijnlijk dat de conclusie van het commentaar over 'Vermijd het kijken van heftige beelden' op pag. 2 letterlijk luidde: "Een zuivere geest die niet afgestompt raakte en geen dikke eeltlaag kreeg, is ontvankelijker voor nuance, genegenheid en mededogen." Als ik dat ga doortrekken, betekent dat dat je niet naar Auschwitz kan, niet naar Yad Vashem, niet naar Holocaust musea. Overall waar je heftige beelden te zien krijgt, zou je dus afgestompt raken en eelt op je ziel krijgen? En dan moet je dus maar niet kijken. Je moet inderdaad niet alles kijken wat mogelijk is. Dat is zeker zo. Ik heb allerlei foto's toegestuurd gekregen. Zou mijn 'zuivere ziel' nu afgestompt zijn, een eeltlaag hebben en niet meer zo ontvankelijk zijn voor nuance, genegenheid en mededogen? Wij hebben wel allerlei foto's en artikelen doorgestuurd, want de wereld moet de gruweligheden van de Hamas weten. Daarbij hebben we nog de minst schokkende doorgestuurd. Juist vanwege die nuance. Uit mededogen. We lagen laat op bed.

Donderdag 19 oktober

Vanmorgen na de dagopening direct doorgegaan naar het gebouw van de Arabische gemeente in Nazareth. We hebben allerlei Bijbels gekocht in het kleine winkeltje onder het gebouw, waar de Emmaus Bijbelschool is gevestigd. Normaal zouden we daar vrijdag onze dienst houden, maar vanwege de oorlog voelen onze mensen zich niet veilig in het Arabische Nazareth, wat driekwart moslim is. Je weet nooit wat er gebeurt als daar rellen uitbreken, zoals bij een vorige oorlog. Als ze dan zouden weten dat er elke vrijdag Joden komen! Dus hebben we besloten om weer gewoon in ons huis bij elkaar te komen als gemeente. Afgelopen zaterdag hadden we een gebedsbijeenkomst in ons huis. Ik moet zeggen dat ik het heerlijk vond, gewoon weer in huis. Ik had veel meer tijd om met mensen te praten. Anders liep ik na afloop te draven om alles op tijd schoon te krijgen voor we weggingen, de keuken, de WC's, daarna nog bijna een uur rijden om mensen thuis te brengen. Nu maakt het niet uit wanneer alles schoon is. Dat kan zelfs de volgende ochtend nog.

Maar alle Bijbels, zangbundels, koffie, thee, borden etc waren allemaal nog in het Arabische kerkgebouw. Dus hebben we nu alles meegenomen en moeten we daarvoor weer een plekje in ons huis vinden.

Maarten ging daarna Ari lesgeven, die nu niet naar de Bijbelschool in Netanya kan door de oorlog. Ik ben verdergegaan met de vertaling van de preek. Tussendoor verschillende testversies van de Nederlandse en Engelse nieuwsbrief gecorrigeerd, zodat die verstuurd konden worden. 's Middags verder vertaald en ook aan deze nieuwsbrief gewerkt. Carel belde weer. Had allerlei enthousiaste plannen voor werk en studie. Joël kwam, de aannemer. Hij vernieuwde de stortbak van de WC beneden. Die bleef doorlopen. Dat kunnen we niet hebben onder de preek vrijdag. Daarna verdergegaan met de financiën. Het is altijd een klus om budgetten goed rond te krijgen. Ik hoefde niet te koken. Restjes opgewarmd. Dat scheelde weer. Om 21:00 uur hadden we een Whatsapp-gesprek met onze Thuisfrontcommissie, die met ons gebeden heeft.

Vrijdag 20 oktober

Bij de dagopening kwam het gesprek vanzelf weer op allerlei schrijnende verhalen die nog steeds naar buiten komen. Er worden nog steeds lijken gevonden. Het dodental ligt al boven de 1400 nu. Je hoort ook verhalen van de ZAKA-organisatie, die in de kibboetsen van deur tot deur gaat om overal de lijken op een waardige manier op te halen. De woordvoerder vertelde dat de leden van zijn team niet meer kunnen slapen, vanwege alle gruwelijke martelingen die hebben plaatsgevonden. Het blijkt nu ook dat die terroristen bepaalde drugs geslikt hebben, waardoor ze in staat waren om onder invloed daarvan al die gruweldaden te plegen. De drugs hielpen hen om volkomen onverschillig tegenover al het lijden van hun slachtoffers te staan. Wat ze kinderen hebben aangedaan terwijl de ouders vastgebonden moesten toekijken, is onbeschrijfelijk! Ogen uitgestoken, vingers afgehakt...

Via de bakker kwamen we thuis. Ron kwam helpen om de kelder achter onze schuilkelder leeg te maken. Ook Ari hielp daarbij. We hadden namelijk heel wat dozen kleding van onze kringloop daar staan, die uitgezocht waren. Maar omdat we nu de kelder weer gaan gebruiken voor de kinderen, die daar na de dienst gaan spelen, moesten al die dozen naar de opslagruimte gebracht worden waar de rest van de dozen staan.

Terwijl Ari en Ron de dozen wegbrachten, namen Maarten en ik de preek in het Hebreeuws 2x door, voor de juiste uitspraak. Daarna hielp Ron om de kamer alvast klaar te zetten voor de dienst. Ook alle spullen die we uit de Arabische gemeente gehaald hadden, kregen weer een plekje in huis.

De grote waterketel bleek niet meer goed te werken. We zijn dus nog vlug om een nieuwe waterketel gegaan en nog 5 plastic stoelen. We hebben ook nog een waterkoker gekocht, zodat we altijd in de schuilkelder thee zouden kunnen zetten.

Om 15:00 uur heb ik een uurtje zitten lezen. Goed om wat stille tijd te hebben.

Maar tot mijn schrik kwam ik erachter, dat ik vergeten was de preek in het Spaans en het Russisch te vertalen. Dat ben ik nog gauw gaan doen, met het vertaalprogramma DeepL. De vertaling stuur ik altijd naar degenen die niet kunnen komen. Zoals die vrouw, die zo blij was met de boeken van Spurgeon. Ze zei nog tegen de vertaalster dat ze altijd de preek in het Russisch las, die ik stuurde.



De kamer zat om 18:00 uur weer goed vol, zoals vanouds. De mensen vonden het zo fijn om weer terug te zijn in ons huis! Ik denk niet dat we gauw teruggaan naar het kerkgebouw in Nazareth. Maarten preekte over 1 Cor. 7: "Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is." We horen de voetstappen van de Heere Jezus. Waar staat u? Kent u Hem? Mag u van Hem getuigen naar anderen? De tijd is kort!

Na afloop bleef iedereen lang napraten. De plastic stoelen werden gelijk weggezet onder de trap, de liedbundels en de Bijbels in een kast geborgen en iedereen stond met elkaar te praten. Onderwijl dronk men wat en was er wat te eten.

Maarten moest weer mensen naar huis brengen. Ik hoefde nu niet mee, dus in die tussentijd had ik de vloeren gedweild, de keuken weer schoon en alle meubels weer op zijn plaats. Toen Maarten om kwart voor 10 thuiskwam, was ik net klaar. Daarna waren er nog wat telefoontjes. Dus het was weer niet zo vroeg eer we op bed lagen. Het was trouwens een heel warme nacht. Allerlei burens zaten tot laat buiten te praten. Een heel vreemde gewaarwording dat er in het zuiden en ook in het noorden raketten worden afgeschoten en bij ons de mensen buiten zitten.

Zaterdag 21 oktober

Zoals elke morgen maak ik na het Bijbellezen in 9 talen een dagtekst die overal wordt rondgestuurd. Dit was de tekst die ik voor vandaag uitkoos:



We krijgen veel vragen of we niet bang zijn nu er oorlog is. Maar we moeten toch overal bewaard worden? Een herder moet toch bij zijn schapen blijven als er gevaar is? En als je naar Nederland zou gaan, daar moet je ook bewaard blijven. Daar kun je een ongeluk krijgen of een ziekte. Je bent het veiligst op de plek waar de Heere je roept, zelfs als zou er wat gebeuren. Dan ben je nog veilig! Onder de schaduw van Zijn vleugelen!

Vandaag staat er niet zo veel op het programma. We zijn ook wel erg moe. Van alle spanning en emoties.

Maarten schreef weer een artikel voor de Saambinder. Ik heb een tijdje per whatsapp met iemand gecorrespondeerd over de situatie. Ik zal een stukje hier opnemen:

Bedankt voor je antwoord. Laat ik allereerst reageren op het degraderen van de Hamas tot beesten. Dat mogen we uiteraard nooit doen. Maar helaas is het wel de praktijk dat zij zich onmenselijk, zelfs meer dan beestachtig, gedragen, onder invloed van bepaalde drugs. Zelfs de meeste beesten doden niet zo gruwelijk,

met het doel om zoveel lijden te veroorzaken. Ik wil de Hamas niet ontmenselijken, maar hun gedrag is wel onmenselijk, ook naar hun eigen broeders.

Je kunt ook het woord barbaars gebruiken. De Barbaren waren mensen, maar hun gedrag was barbaars. Zo zie ik het ook bij de Hamas. Ze zijn mensen, maar door hun haat en verblindheid gedragen ze zich niet als mensen. Daarom bidden we juist voor hen. Staat er niet in een psalm: laat de heidenen weten dat zij mensen zijn? Ze moeten zelf in gaan zien dat ze mensen zijn en niet als beesten moeten handelen. En dat kan alleen als de Heere hun ogen opent. Dat van die dode kinderen in Gaza, is een moeilijk punt. Laat ik beginnen met te stellen dat als de Hamas en de andere terreurorganisaties in Gaza de wapens neer zouden leggen, dan geen enkel kind in Gaza meer bang hoeft te zijn voor een bombardement van Israel. Ze hoeven dan ook niet meer bang te zijn dat ze als menselijk schild gebruikt worden. Dus indirect ligt mijns inziens toch de meeste schuld bij de terreurorganisaties. Israel doet er echt alles aan om slachtoffers onder kinderen te voorkomen. De Hamas doet er alles aan om ONDER HUN EIGEN KINDEREN zoveel mogelijk slachtoffers te laten vallen, want dat is goed voor de publieke opinie...

(...) Zij plegen werkelijk oorlogsmisdaden. Ze schieten ten eerste op burgers, met het doel zoveel mogelijk doden te maken. Oorlogsmisdaad! Dan doen ze dat vanuit dichtbevolkte gebieden, speciaal naast of onder scholen, kerken, etc. Oorlogsmisdaad! Bovendien plaatsen ze opzettelijk kinderen rond hun geschut. Oorlogsmisdaad! Mag je dan zeggen dat het niet gerechtvaardigd is van Israel dat ze de Hamas willen uitschakelen? De Hamas begint een gruwelijke oorlog, verhindert uit alle macht dat burgers naar het zuiden van de strip vluchten, want ze hebben hen nodig als menselijk schild, en dan mag Israël niets terug doen? Dat is in feite de conclusie als je het moeilijk vindt om Israel te rechtvaardigen! Want dan mag Israël zich niet verdedigen door de Hamas aan te vallen. Ik begrijp dat het heel complex is. En mijn hart bloedt ook voor al die onschuldige burgers in Gaza. Maar dat is wel de consequentie van een oorlog die ze zelf begonnen zijn.

Maar in zulke gevallen zie ik het als mijn taak om voor Israël op te komen, de gruweldaden van de Hamas aan het licht te brengen, gebed te vragen voor de onschuldigen in Gaza en gebed voor de Hamas, dat de Heere of hen wil bekeren of ten val wil brengen.

Hier wil ik deze update mee eindigen.

Gebed gevraagd

- * Voor alle gegijzelden, ook voor de 2 die zijn vrijgelaten. Wat zullen die getraumatiseerd zijn. Hier vinden jullie de namen, zodat je voor hen persoonlijk kunt bidden: <https://firmisrael.org/praybyname/>
- * Of de Heere wil ingrijpen in deze vreselijke oorlog en verder bloedvergieten wil verhinderen.
- * voor de verhoudingen tussen Joodse en Arabische christenen in Israël
- * voor alle getraumatiseerde kinderen in Israël en Gaza
- * de vorige gebedspunten blijven van kracht

Hartelijke groet vanuit een bloedend Israël,

Maarten en Marita – fam. Ds. Dekker

PS. Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via de 'subscribe'-knop bovenaan deze nieuwsbrief, die verschijnt als u de nieuwsbrief in de browser opent. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.

Copyright © 2023 Fam. Dekker, All rights reserved.

Our mailing address is:
dekkernazareth@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).